

# STICHTING IMMANUEL

**DATUM: 10-05-2016**

**NR 1**

## *Marghita ziekenhuis*

Net zoals de laatste paar jaar, zou ik ook dit jaar weer mee gaan naar Crestur om te vertalen. Maar eerst zouden we via het ziekenhuis in Marghita gaan, want er waren medische spullen meegegeven.

Het ziekenhuis in Marghita bestaat uit verschillende paviljoens, daar het als oorsprong niet als ziekenhuis was gebouwd. Daar aangekomen gingen we lossen bij de afdeling Pediatrie, waar al meteen een grote belangstelling ontstond. Dokter Szabó arriveerde met de nodige sleutels en we konden lossen. Daarna



kregen de mannen van Oosterwolde een rondleiding door de kinder-afdeling om een indruk te krijgen van het ziekenhuis, de bano-fysiotherape, wat een hele nieuwe afdeling is met baden gevuld met thermaal water, wat met 65 celsius graden uit de grond



komt en heel gezond is voor spieren maar ook voor andere kwalen. We zijn naar de kraamafdeling geweest, waar dokter Szabó de afdelingshoofd is. Hij is een zeer bevlogen man met een groot hart voor het werk wat hij doet. We zouden nog wel meer mogen zien en we kregen zelfs een maaltijd aangeboden, maar helaas ..... dat moet wachten tot de volgende keer, want onze volgende afspraak in Crestur was wachtend op ons.



Met hele grote dank aan de gene die de medische spullen hebben gedoneerd. Het management van het ziekenhuis is jullie er zeer erkentelijk voor en de hartelijke groeten van dokter Jozsef Szabó.

## *Crestur*



Na vertrek uit Marghita en 15 km verder zijn we in Crestur aangekomen en ontmoeten de familie Szücs. Waar, mede dank zij de ondersteuning van de Hervormde Gemeente in Oosterwolde, de pastorie een nieuw dak heeft kunnen krijgen. Het is echt prachtig geworden. Het terras is meteen verbreed, wat aardig makkelijk ging omdat het dak gewoon wat verlengt werd. In plaats van alleen naast elkaar te zitten kon er nu ook zittend rond een tafel gegeten worden.

Dominee Zoltan Szücs wilde ook nog even de kerk van binnen laten zien. Toen hij in deze gemeente kwam had de pastorie jaren leeg gestaan en de kerk werd zondags wel gebruikt door een gastpredikant, die 1 x per zondag kwam preken. Wat wij in Nederland totaal niet kennen. De dienst is dan om 1 uur, want 's morgen en eind van de middag gaat de gastpredikant dan gewoon in zijn eigen gemeente voor. De gemeente is blij met eindelijk weer eens een vaste predikant. Ds. Zoltan is ook ziekenhuis predikant, dat doet hij al jaren, maar nu heeft hij deze kleine gemeente erbij gekregen. In dit land geen kerkenraad



die zorgt dat de pastorie is opgeknapt als er een nieuwe dominee komt, maar de dominee moet zelf maar zorgen dat de boel opgeknapt wordt. Ook is er geen kerkelijke kas beschikbaar, dus moet een opknapbeurt of verbouwing uit eigen zak komen of zoals hier (geheel of gedeeltelijk) door sponsoring verkregen worden. Ik kan me goed voorstellen hoe blij de dominee is met de ondersteuning die hij krijgt. Na de maaltijd gezamenlijk te hebben gebruikt en niet te vergeten onze God en Vader gedankt te hebben voor alle zegeningen gingen de mannen uit Oosterwolde weer naar hun volgende project en wij weer naar huis. Wie weet; tot volgend jaar (zo de Heere wil en wij leven)